

Uitgeverij Hoogland & Van Klaveren  
Kinderboeken  
Najaar 2015





Oscar is een zachtmoedig jongetje dat op school vaak gepest wordt. Zijn juf treedt daar nauwelijks tegen op en vindt dat hij maar wat steviger in zijn schoenen moet staan. De Ornikop die op een avond voor Oscars slaapkamer- raam verschijnt, neemt hem mee naar de droomeilanden Honniebel, Weetglip en het lieflijke bloemeneiland Bawaï. Daar wonen de sprookjesfiguren Koningin Karamella, Tikkie Vergat en Bjoetie Bobèl. De grens tussen fantasie en werkelijkheid vervaagt wanneer blijkt dat op deze eilanden de pesters en plagers van Oscars school een even besliste als wijze les krijgen. Net als Oscars juf, mevrouw Spaanhout. En ondertussen leert Oscar zijn nare herinneringen in de juiste laatjes van zijn geheugen op te bergen.

- Unieke samenwerking van Griffel- en Penseelwinnaar
- Sprookjesachtig geïllustreerd
- Fantasierijk verhaal

Voor de boekhandel:

Poster

Boekenlegger



# OSCAR EN DE ORNIKOP



Harm de Jonge & Charlotte Dematons

In het plafond zit een vochtkring die lijkt op een wolk. Oscar ligt er vanuit zijn bed naar te kijken. Hij kent de plek al heel lang. Vaak was het een spannende wolk waarmee hij naar verre landen kon reizen. Maar vandaag is het een regenwolk en gromt er donder boven het huis.

De regenwolk op het plafond rommelt. Het begint te regenen boven Oscars bed. Er vallen een paar druppels op zijn wang. Hij veegt ze gauw weg. Het gordijn voor het open raam ritselt. Door de straat rent een windvlaag. Oscar hoort buiten in de dakgoot een donker geluid. Net alsof een vader zijn keel schraapt. Het houdt op met regenen en als Oscar opzij kijkt, ziet hij de Ornikop voor het dakraam.



EEN FABELACHTIG VERHAAL VAN MEESTERVERTELLER HARM DE JONGE,  
WEERGALOOS VERBEELD DOOR CHARLOTTE DEMATONS



EAN 978 90 8967 192 9

Prijs € 14,50

80 bladzijden

Gebonden

Formaat 18 x 25 cm

Verschijnt september 2015





## Geïllustreerd door:

Charlotte Dematons

Annette Fienieg

Piet Grobler

Annemarie van Haeringen

Alice Hoogstad

Philip Hopman

Mies van Hout

Jan Jutte

Martijn van der Linden

Georgien Overwater

Daan Remmerts de Vries

Ingrid en Dieter Schubert

Noëlle Smit

Harmen van Straaten

Thé Tjong-Khing

Marije Tolman

Fleur van der Weel

Sylvia Weve



In 2010 verscheen bij Uitgeverij Hoogland & Van Klaveren *Avonturen van Baron von Münchhausen*, een door Nicolaas Matsier vertaalde selectie verhalen over de beroemde dwaze edelman. Elk verhaal werd verbeeld door een andere bekende illustrator, achttien in totaal. In 2011 ontving het boek – en daarmee alle achttien tekenaars in één klap – een Vlag & Wimpel van de Penseeljury.

*Avonturen van Baron von Münchhausen* is nog beperkt verkrijgbaar.

978 90 8967 054 0 | 44 bladzijden | € 17,50

# AVONTUREN VAN ODYSSEUS

## Daan Remmerts de Vries

Wie kent ze niet, de beroemde verhalen uit de Odyssee, waarin Odysseus terugkeert naar zijn thuisland Ithaca en onderweg zijn mythische avonturen beleeft.

Daan Remmerts de Vries heeft deze verhalen op voor kinderen aansprekende wijze herverteld, zonder de kern van Odysseus' ontmoetingen en de lessen die hij daaruit leert uit het oog te verliezen. Voor jonge kinderen werd de Odyssee nog niet eerder zo toegankelijk bewerkt.

Vanzelfsprekend zijn ze in dit boek allemaal present: de Cycloop, Kalypso, Circe en de Sirenen.



**EELK VERHAAL AFZONDERLIJK IS GEÏLLUSTREERD DOOR  
EEN ANDERE NEDERLANDSE TOPILLUSTRATOR.  
EEN UNIEK PRENTENBOEK, IN WOORD ÉN BEELD.**

Het gebeurde precies zoals de godin Circe 't had gezegd: in de verte doemde al gauw het eiland op van de Sirenen. Nu was dat dan nog ver, een blauwe strook, liggend op de zee. Maar ja, ze moesten er vlak langs, dat scheen echt niet anders te kunnen.

Odysseus ging naar het ruim. Daar pakte hij een schijf bijenwas. Hij sneed er kleine stukjes af.

Mannen! Hé, hallo! Aandacht!

Iedereen draaide zich naar hem toe.

Zeg, luister eens... Straks passeren we het eiland van de Sirenen. Het zijn twee vrouwen. Of om precies te zijn: iets tussen vrouwen en vogels in. En ze zingen. Ze schijnen nogal fraai te kunnen zingen zelfs. Als jullie dat horen, dan worden jullie gek. Ik zeg 't maar even. Jullie zullen er gestoord van worden. Maf! Dus jullie moeten van tevoren deze stukken was in jullie oren stoppen. Dan horen jullie niks! Kunnen we gewoon doorvaren.

- Griekse mythologie in de taal van jonge kinderen
- De beroemde verhalen uit de Odyssee beeldend naverteld door Daan Remmerts de Vries
- 19 verschillende topillustratoren in één prentenboek

EAN 978 90 8967 193 6

Prijs € 17,50

44 bladzijden

Gebonden

Formaat 23 x 26 cm

Verschijnt november 2015





Daar wordt aan de deur geklopt. Wie zou dat zijn? Mama is naar haar werk. Papa is op zolder. Hij zoekt zijn vakantiekooffer. Wat een gestommel. Lotte zit op haar kamertje. Zij moet op Broes passen maar dat doet ze niet. Gelukkig maar.

'Ik ga wel!' roept Broes.

Hij loopt naar de voordeur en doet gauw open. Op de stoep staat een man met een groot plat pak. Uit het pak steekt het haakje van een klerenhanger.

'Stomerij De Tabberd,' zegt hij en hij geeft het pak aan Broes.

Broes ritst het open. Het zijn de pietenkleren van papa! Broes heeft lang niet aan Sinterklaas en zijn pieten gedacht. Omdat het lente was en daarna zomer. Maar nu is het herfst, de wind waait door de bomen, en opeens kan Broes aan niets anders denken dan aan Sinterklaas en zijn pieten.



In *De vrienden van Sinterklaas*, het succesvolle Sinterklaasboek 'nieuwe stijl' dat vorig jaar verscheen, ontdekt het jongetje Broes dat zijn vader tot de uitverkorenen behoort die zich 'vriend van Sinterklaas' mogen noemen. Zij helpen de Sint ieder jaar de enorme logistieke klus te klaren door alle pakjes op tijd uit Spanje naar Nederland te halen en deze in de juiste schoorstenen te bezorgen. Daarvoor gaan de vrienden van Sinterklaas iedere week naar een speciale Pietenschool, waar ze leren inpakken, gedichten schrijven, dansen en op hun handen lopen.

978 90 8967 170 7 | 24 bladzijden | € 13,50

# HET KLEINSTE PIETJE

Sjoerd Kuiper & Harmen van Straaten



In *Het kleinste pietje* besluit Broes dat hij zelf ook heel goed Sinterklaas kan helpen. Hij verstopt zich stiekem in de bagageruimte van de Pietenbus en komt als verstekeling aan in Spanje. Daar is Sinterklaas natuurlijk helemaal niet blij mee! En we weten allemaal wat er met stoute kindertjes gebeurt ... toch?



## HET VERVOLG OP DE VRIENDEN VAN SINTERKLAAS!

Over *De vrienden van Sinterklaas*:

'Al veel kinderen weten dat Pieten verklede volwassenen zijn, maar ik heb nog geen prentenboek gezien waarin dit zo mooi wordt uitgewerkt, zowel in de literaire, prettig voorleesbare tekst als de kleurrijke, humoristische illustraties.'

Toin Duijx in het *Friesch Dagblad*



- Vervolg op het succesvolle *De vrienden van Sinterklaas* (2014)
- Hedendaags Sinterklaasverhaal met gevoel voor traditie

EAN 978 90 8967 201 8  
Prijs € 13,50  
24 bladzijden  
Gebonden  
Formaat 21,5 x 28,5 cm  
Verschijnt oktober 2015





Het is net of je in een dierentuin vol verkouden lama's, schorre zeehonden en geschrokken maraboes terecht bent gekomen als je naar de daxofoon luistert. Het is het krankzinnigste muziekinstrument dat ooit is uitgevonden. Het ding krijst, broemt, zucht en laat zachte flodderwinden. Het piept, fluit, mekkert als een geit en soms is het net een mensenstem. Zoiets heb je nog nooit gehoord ...

Uitvinders zijn mensen die de wereld veranderen. Zij verzinnen dingen die er eerst niet waren. Soms doen ze per ongeluk een ontdekking. En soms zijn ze juist jarenlang bezig om iets voor elkaar te krijgen dat ze hebben bedacht.

Het zijn vaak wel gekke mensen, die uitvinders. En de verhalen over hun slimme uitvindingen zijn vaak heel verrassend. Dit boek is geschreven als een ketting. Elk nieuw verhaaltje heeft iets te maken met een woord of zin uit het verhaaltje ervoor. Bij het schrijven wist ik ook nog niet wat er daarna komen ging. Elke keer werd ik zelf ook verrast. Bijvoorbeeld toen ik ontdekte dat er lang geleden meer elektrische auto's waren dan auto's op benzine. Of toen ik las wie het waterijsje heeft uitgevonden. Of toen ik leerde dat je kunt horen met je tong. Dat soort verhalen. Dit boek staat er vol mee.

En het eerste verhaaltje dan? Daar viel mijn oog als eerste op toen ik wist dat ik een boek over uitvindingen en uitvinders ging schrijven. Omdat het een verhaal is dat laat zien dat iedereen een uitvinder kan zijn. Het verhaal over mevrouw Cochrane was de eerste verrassing aan mijn ketting van verbazing.

Bas van Lier

Voor de boekhandel:

Poster:



- Thema Kinderboekenweek 2015: Raar maar waar
- Wonderlijke weetjes over uitvinders en uitvindingen
- Van succesvol non-fictie-auteur voor kinderen
- Posters beschikbaar voor de boekhandel



# SCHORRE ZEEHONDEN EN FLODDERWINDEN

Bas van Lier

De afwasmachine. In bijna elk huis in Nederland staat er wel een. Veel mensen kunnen (of eigenlijk - willen) zich niet meer voorstellen hoe het leven was voordat dit apparaat werd uitgevonden. Maar wist je dat de afwasmachine eigenlijk al in 1876 is bedacht, door een keurige mevrouw in Amerika die vond dat haar bedienden bij het afwassen te veel van haar dure borden kapot maakten? Niet een beroepsuitvinder dus, of een technicus van een machinefabriek. Maar een heel deftige dame.



EEN VROLIJK BOEK OVER RARE, NUTTIGE EN GRAPPIGE UITVINDINGEN EN HUN BEDENKERS

Bas van Lier schreef een boek over de opvallendste en gekste uitvindingen ooit. Of over de bijzondere wijze hoe een op het oog eenvoudige uitvinding tot stand kwam.

Ben je benieuwd naar het verhaal achter de eerste elektrische auto, die eigenlijk nog een koets was? Kun je je iets voorstellen bij een ketchupglijbaan of een waterloze WC? Wist je dat er een glow-in-the-dark-onderlegger bestaat om op te schrijven? En weet je wie de jongste uitvinder ooit is?

*Je leest het allemaal in dit heerlijke  
kijk- en bladerboek boordevol plaatjes!*

EAN 978 90 8967 194 3

Prijs € 14,50

80 bladzijden

Gebonden

Formaat 18 x 25 cm

Versijnt september 2015



**Jennifer Holm** (1968) is een veelbekroond Amerikaans kinderboekenschrijfster. Haar vader was kinderarts met een buitengewone interesse in de wetenschap. Nieuwsgierigheid naar de wereld en wetenschap is haar zodoende met de paplepel ingegoten.

Jennifer Holm schreef tot nu toe ongeveer veertig boeken. Ze woont met haar man en twee kinderen in Californië.



Persstemmen over *De veertiende goudvis*:

Jeugd, ouderdom, leven, liefde, eventualiteit, wetenschap - en o ja: goudvissen - komen samen in dit warme, grappige en wijze verhaal.



New York Times



Goed geschreven, humoristisch en met veel enthousiasme voor wetenschap. Belangrijke onderwerpen worden toegankelijk beschreven, zonder al te zwaar van toon te zijn. Het laat kinderen nadenken en is ideaal om te gebruiken in de klas.

The Bulletin of the Center for Children's Books



- Toptitel New York Times-bestsellerlijst
- Jennifer Holm: drievoudig Newberry Honor-winnaar
- Morele en ethische kanten van de wetenschap belicht in spannend verhaal
- Voor jonge lezers vanaf 9 jaar

# DE VEERTIENDE GOUDVIS

Jennifer Holm

De elfjarige Ellie houdt niet van veranderingen. Ze mist haar oude school. Ze mist haar beste vriendin. Ze mist haar overleden goudvis.

Maar dan verschijnt er plotseling een merkwaardig jongetje bij haar thuis. Hij is bazig en een beetje zonderling, maar het gekste is: hij lijkt verdacht veel op Ellie's opa, een natuurkundige die altijd een bijzondere fascinatie heeft gehad voor onsterfelijkheid. Zou dit puisterige puberjongetje werkelijk opa Melvin kunnen zijn? Heeft hij dan toch het geheim van de eeuwige jeugd ontdekt?



GALILEO GALILEI. MADAME CURIE. ISAAC NEWTON. JONAS SALK. ROBERT OPPENHEIMER.  
WETENSCHAP KAN DE WERELD VERANDEREN. MAAR KAN ZE DAARIN OOK TE VER GAAN?

Jennifer Holm is erin geslaagd de wetenschap op lichtvoetige wijze onderwerp te maken van een spannend jeugdboek boordevol humor. Ze speelt daarin met vragen over leven en dood, familie en vriendschap, onsterfelijkheid en de grenzen van de wetenschap.



EAN 978 90 8967 195 0

Prijs € 14,90

208 bladzijden

Gebonden

Formaat 15 x 21,5 cm

Verschijnt september 2015



# MOOOI!

## Joukje Akveld & Ton Koene

LEUK VOOR KIND ÉN OUDERS!

Een speelgoedeendje. Een bakje vla. Een maïskolf. Een kleurpotlood. Zo op het oog een verzameling alledaagse voorwerpen zonder veel verband. Totdat je ze samen op de bladzijde van dit boekje ziet staan. Dan wordt direct duidelijk: de plaatjes zijn op kleur gesorteerd. Zo leren de allerkleinsten niet alleen de dingen om zich heen herkennen, maar spelenderwijs ook de namen van de kleuren. Moooi!



Met deze fotoboekjes voor dreumesen en peuters werken  
Joukje Akveld (Vlag & Wimpel) en Ton Koene (Zilveren Camera, World Press Photo)  
voor het eerst samen.



EAN 978 90 8967 203 2

Prijs € 8,95

20 bladzijden

Gebonden

Formaat 17 x 17 cm

Verschijnt november 2015



# TÁDÁ

## Joukje Akveld & Ton Koene

FOTOBOEKJES MET EEN TWIST VOOR DE ALLERKLEINSTEN

Een tros bananen. Een paar appels. Twee mandarijnen. En een ananas. Voor veel jonge kinderen zal wel duidelijk zijn dat het fruit op de plaatjes allemaal los eetbaar is. Maar de verrassing volgt bij het omslaan van de bladzijde: tádá! Want dan blijkt dat dat fruit samen een heerlijke fruitalade wordt! En een deegroller, een kilo appels, een flinke handvol rozijnen, boter, bloem, eieren, suiker, kaneel en een bakvorm? Tádá...



\* Internet en beeldbanken zijn aan deze fotoboekjes niet te pas gekomen. Alle foto's zijn er speciaal voor gemaakt (dat geldt ook voor de fruitsalade: home made).

EAN 978 90 8967 204 9

Prijs € 8,95

20 bladzijden

Gebonden

Formaat 17 x 17 cm

Verschijnt november 2015





In zijn onnavolgbare stijl – een combinatie van gedoseerd woordgebruik en humoristische tekeningen – schreef en tekende Sebastian Meschenmoser alweer het vijfde avontuur over Mijnheer Eekhoorn en zijn vrienden.

Een uitgave op groot prentenboekformaat!



# MIJNHEER EEKHOORN EN DE KONING VAN HET BOS

Sebastian Meschenmoser

‘De Koning van het Bos,’ vertelt de bok, ‘verschijnt in vele gedaanten. Soms heeft hij de kop van een vos, de oren van een haas en het lichaam van een hert. Hij is getooid met een kroon van bladeren en in zijn hart draagt hij de Morgenster. Eens in de honderd jaar komt hij uit de nevelen tevoorschijn ...’

Wie Mijnheer Eekhoorn een beetje kent, weet dat het verhaal dat de bok vertelt hem vanaf dat moment niet meer loslaat. En een ontmoeting met deze mythische koning kan vanzelfsprekend niet uitblijven.



- Deel 5 in de onvolprezen Mijnheer Eekhoorn-serie
- Van Zilveren Penseel-winnaar Sebastian Meschenmoser
- Op groot prentenboekformaat

EAN 978 90 8967 197 4

Prijs € 14,50

64 bladzijden

Gebonden

Formaat 22 x 28,5 cm

Verschijnt november 2015



The background is a dark, textured illustration of a night sea. In the distance, a city skyline with lit windows and spires is visible against a dark sky. A small boat with lights is on the left. The water is dark blue with white-capped waves. In the foreground, a small, round, bearded man in a heavy, textured coat and hat stands on a wooden pier. He is looking down at his hands, which are clasped in front of him. The pier has several wooden posts and ropes.

Met De legende van Sally Jones  
schreef Jakob Wegelius een  
betoverend avontuur over  
verlangen en angst, vriendschap  
en verlies.

- Winnaar Zweedse Augustpriset
- Bijzondere graphic novel over een wereldreis  
aan het begin van de 20e eeuw
- Avontuurlijk verhaal met buitengewoon fraaie illustraties
- Posters beschikbaar voor de boekhandel



# DE LEGENDE VAN SALLY JONES

## Jakob Wegelius

Het verhaal begint honderd jaar geleden tijdens een tropische onweersnacht. Toen werd er diep in het Afrikaanse regenwoud een gorillababy geboren. Noch de maan, noch de sterren schitterden die nacht. Daarom voorspelt de oudste van de groep, dat de pasgeborene in de toekomst door vele rampen getroffen zal worden.

Dit is een verhaal over onopgeloste misdaden in verre, in mist gehulde steden. Een verhaal van kwaad in koortsige jungles en trouwe vriendschap op stormachtige zeeën.

Dit ... is de legende van Sally Jones.



BEKROOND MET DE AUGUSTPRISET VOOR HET BESTE ZWEEDSE KINDERBOEK

Voor de boekhandel:

Poster:



EAN 978 90 8967 196 7

Prijs € 14,95

112 bladzijden

Gebonden

Formaat 17 x 27 cm

Verschijnt september 2015



# MENEER GUM IN 'HET BEEST VAN BRAAXSEL-BINNEN'

## Andy Stanton & David Tazzyman



Bribbel Brubbelgat! Meneer Gum weet van geen wijken! Zes boeken verschenen er in Nederland en nog steeds is het niet genoeg. De slechtste en stinkendste bewoner van Braaxsel-Binnen beleeft zijn ranzige avonturen nu voor slechts twee euro vijftig in Meneer Gum in 'Het Beest van Braaxsel-Binnen'. Voor iedereen die geen genoeg kan krijgen van zijn morsige gemeenschap, maar vooral voor wie hem nog niet kent: Meneer Gum, de smerigste, rottigste, belabberdste held aller tijden.

\* 1 toonbankkaart met 10 exemplaren van Meneer Gum in 'Het Beest van Braaxsel-Binnen' (verkoopprijs 2,50 euro per stuk!)

\* 1 **GRATIS!!!!** Meneer Gum-poster

\* 10 **GRATIS!!!!** exemplaren van **DE BRAAXSELSE BODE**, met al het nieuws over de helden uit Braaxsel-Binnen

EAN 978 90 8967 200 1

Prijs € 2,50

80 bladzijden

Ingenaaid

Formaat 11 x 18 cm

Verschijnt oktober 2015

Te bestellen per 10 exemplaren

**80**  
bladzijden  
**€2,50**

# WAT ETEN WE VANDAAG, MENEER GUM?

Andy Stanton & David Tazzyman

Goedenavond.

BOEM! KA-BLANG! Auw. Ja, het is oorlog in Braaxsel-Binnen en het komt allemaal door meneer Gum en zijn nare slagersmaatje, Billie Willie de Derde. Het vet en het vlees vliegen je om de oren, en wie moet het vechten weer stoppen? Juist, Polly en haar vrienden. KA-PAUW! Gaat het ze lukken? KA-KNAL! Zal de liefde zegevieren? KA-VRAAG! Wie is in hemelsnaam Thora Vandekreukelknor? Lees dit boek en je zult er vanzelfers achterkomen, fijne pindanootjes van me! Mmm... Lekker!



MET EEN PEPERKOEKENMAN DIE DOOR LONDEN RIJDT! MET EEN IRRITANT KLEIN AAPJE DAT IEDEREEN TOT WAANZIN DRIJFT! MET VRIJDAG O'LIVIER DIE EEN DUTJE DOET IN EEN HEG! JAWEL, HET STAAT ALLEMAAL GESCHREVEN, VRIENDEN, ZWART OP WIT! BEHALVE DE KAFT DAN, DIE IS IN KLEUR. EN DIE KRIJG JE ER GRATIS BIJ.

EAN 978 90 8967 136 3

Prijs € 13,75

256 bladzijden

Gebonden

Formaat 14 x 19 cm

Verschijnt november 2015



# JE BENT EEN SLECHT MENS, MENEER GUM!

Andy Stanton & David Tazzyman



Meneer Gum is echt een verschrikkelijk vervelende oude man die een hekel heeft aan kinderen, dieren en aan alles wat leuk is. Dit boek gaat over hem.

En over een boze fee die in zijn badkuip woont. En over Sjaak de hond, een meisje dat Polly heet en een gemene slager die onder de ingewanden zit. En natuurlijk over helden en snoepjes en avonturen en VAN ALLES.

En nu is dat GEWELDIGE eerste Meneer Gum-boek verkrijgbaar in een SPECIALE HERUITGAVE! Met een exclusief voorwoord van de schrijver! En alsof dat nog niet genoeg is, een gloednieuw bonusverhaal: 'De Oude Koning Donderbuik en de Muur van Braaxsel-Binnen'!

De pers over *Je bent een slecht mens, meneer Gum!*:

'Dat is precies wat Andy Stanton's *Je bent een Slecht Mens, Meneer Gum!* is: een goed kinderboek in de traditie van Roald Dahl.'

Joukje Akveld in *Het Parool*

'Die vrouw is geweldig!'

Vrijdag O'Livier over Joukje Akveld

'Het is moeilijk voorstelbaar dat er aan dit boek meer dan een paar middagen is gewerkt.'

Pjotr van Lenteren in *de Volkskrant*

'Alle haaien op een graatje!'

Meneer Gum over Pjotr van Lenteren

EAN 978 90 8967 161 5

Prijs € 13,75

180 bladzijden

Gebonden

Formaat 14 x 19 cm

Verschijnt oktober 2015

# AAGJE PAPEGAAI EN HET ZWEVENDE HOOFD

## Kjartan Poskitt & David Tazzyman

Heej!

Dit boek gaat over mijn school. Ik zit bij Gekke Eefje in de klas. Gekke Eefje rent altijd met vier treden tegelijk de trap af, JOECHEE! En Martha komt er ook in voor, die is groot en altijd vrolijk, en ze kan echt alle jongens krijgen die ze maar wil.

De gekste leraar die we op school hebben is mevrouw Blafjes. Ze doet altijd een stofbril op en handschoenen aan als ze haar potloden gaat slijpen.

In dit verhaal doet mevrouw Blafjes net alsof ze Martha terecht gaat stellen, zoals in de Middeleeuwen. Met een kartonnen bijl, dat wel. Maar dan vliegt Martha's hoofd eraf en ontploft het, haha, echt supergrappig! Maar maak je geen zorgen, aan het eind van het verhaal zit Martha weer gewoon een ijsje te eten. Wil je weten hoe dat kan? Nou, dan moet je gewoon het boek lezen! Spannnnnnn, weetjewel.



Een geweldig leesboek  
voor eigenwijze  
meiden vanaf  
7 jaar.

EAN 978 90 8967 198 1

Prijs € 13,75

208 bladzijden

Gebonden

Formaat 14 x 19 cm

Verschijnt oktober 2015



# WIE BEN JIJ?

Pernilla Stalfelt



Pernilla Stalfelt staat in Zweden en ver daarbuiten bekend om de wijze waarop zij op het oog lastige zaken voor jonge kinderen bespreekbaar maakt. Zij schreef en illustreerde over onder meer de dood, geweld, liefde, en poep. Nu is daar een nagelnieuw boek over een actueel onderwerp: tolerantie.

Wie ben jij? behandelt op een luchtige manier de overeenkomsten en verschillen tussen mensen, en de angst en vervreemding die je als gevolg daarvan kunt ervaren. Door middel van prikkelende teksten en tekeningen worden jonge kinderen uitgenodigd na te denken en te praten over acceptatie, tolerantie en samenleven. Stalfelts benadering zorgt er uiteindelijk voor dat we anders-zijn niet zien als iets engs, maar als iets positiefs en spannends.



Van de maakster van  
Het boek van de dood  
en  
Het poepboek

EAN 978 90 8967 199 8

Prijs € 12,50

32 bladzijden

Gebonden

Formaat 17 x 24 cm

Versijnt november 2015



# V = DE VOS, Z = DE ZAAGVIS

## Daan Remmerts de Vries

Mijn dochter – Lynn, 5 jaar – houdt van boeken. We lezen ze samen en ze maakt ze zelf; soms maakt ze in één dag een nieuw boek. Moeiteloos tekent ze verhalen over eenhoorns, buidelwolven, dromen, prinsessen of zichzelf. Al gauw kwam dan ook het moment dat ze erbij wilde schrijven. En ook in haar klas begonnen ze met het leren van de letters van het alfabet.

Echter, het onthouden van de letters vond ze moeilijk. Net zo lastig als het onthouden van cijfers of de dagen van de week. Dit alles was haar te abstract. De vormen van de letters zeiden haar in beginsel niks. Het is daarom dat ik een 'visueel alfabet' voor haar heb bedacht. Elke letter werd een eenvoudige tekening. Al die tekeningen waren voorwerpen, handelingen of personen die ze kende, allemaal beginnend met de juiste klank.

En dus werd de A de Anna-letter, de V de Vos-letter, de W de Wuif-letter, De I de Indiaan-letter, De M de Muts-letter. Alle letters kregen hierdoor ineens een betekenis. Alle letters werden een begrip. En als ze dat begrip hardop zei dan wist ze meteen de eerste klank van die letter. 'Wat is dit?' 'De ZZZZZaagvis!'

Binnen één enkele week leerde ze zo alle letters van het alfabet. Ik tekende ze voor. En zij tekende ze al heel gauw na. Allemaal!

Omdat ik begrijp dat er meer kinderen zijn die al die vreemde tekens niet meteen zullen onthouden, heb ik dit boek gemaakt. Een leuke, speelse methode met een eenvoudige logica. Ouders of leerkrachten kunnen gemakkelijk de tekeningetjes maken die de letters uitbeelden. Een echt vrolijke manier om het basale begin te leren!

Daan Remmerts de Vries



EEN VISUEEL ALFABET VAN  
DAAN REMMERTS DE VRIES

EAN 978 90 8967 144 8

Prijs € 13,50

40 bladzijden

Gebonden

Formaat 24 x 21 cm

Verschijnt november 2015





**DE BEER DIE ER NIET WAS**  
Oren Lavie & Wolf Erlbruch

De beer wandelt het betoverde bos in. Daar komt hij de Comfortabele Koe en de Slome Salamander tegen. Die verzekeren hem dat hij echt een heel aardige beer is.

EAN 978 90 8967 178 3  
Prijs € 14,50  
44 bladzijden  
Gebonden  
Formaat 25,5 x 33,5 cm



**BAS EN DAAN GRAVEN EEN GAT**  
Mac Barnett & Jon Klassen

Bas en Daan zijn mannen met een missie: ze willen koste wat het kost iets bijzonders vinden. En dus graven ze een gat. Ze graven dieper en dieper, tot ze ... nog steeds niks vinden. Maar de dag lijkt toch bijzonder te eindigen.

EAN 978 90 8967 181 3  
Prijs € 13,50  
40 bladzijden  
Gebonden  
Formaat 20,5 x 27,5 cm



**VERHALEN UIT BOLDERBUREN**  
Astrid Lindgren & Ilon Wikland

In het dorpje Bolderburen staan drie boerderijen en er wonen zeven kinderen. Er is in Bolderburen altijd iets leuks te beleven, de kinderen hebben een onbezorgde kindertijd. Ze vieren Kinderdag, spelen met de dieren van de boerderij en beleven met het hele dorp een hartverwarmend Zweeds kerstfeest.

EAN 978 90 76347 87 5  
Prijs € 17,50  
80 bladzijden  
Gebonden  
Formaat 20 x 25 cm



**LIEFJE, LIEFJE, HARTEDIEFJE**  
Jutta Bauer

Een boekje waarin een grondeekhoorn verliefd wordt op een relmuis, en een eland in het huwelijksbootje stapt met een walvis, is dat niet een beetje vreemd?  
Liefje, liefje, hartediefje is een speelse hommage aan de liefde!

EAN 978 90 8967 185 1  
Prijs € 8,95  
28 bladzijden  
Gebonden  
Formaat 11 x 15,3 cm



# EEN AAP OP DE WC

EEN DIERENTUIN IN OORLOGSTIJD

Joukje Akveld & Martijn van der Linden

De dierentuin ging verhuizen. Chimpanse Phientje, leeuwenwelp Tammo en zijn hondenvriend Black, zwarte neushoorn Kali en de rest. In versierde dierenwagens zou het dwars door de stad gaan, de directeur voorop op een olifant.

Het liep anders.

De Duitsers vielen Nederland binnen en het werd oorlog. Er kwamen bommen op de dierentuin terecht en er ontstond brand. Veel dieren stierven. Andere liepen vrij rond in de kapotte stad. Op de puinhopen tussen de verwoeste huizen sprong een hert rond, langs het water graasden zebra's en in de singel zwommen zeeleeuwen.

En dan waren er nog twee pantserkrokodillen – overleefden zij de bommen en de brand?

Dit boek vertelt het waargebeurde verhaal van de dieren in de Rotterdamse dierentuin tijdens de Tweede Wereldoorlog.



‘Het ongewone oorlogsboek en al even ongewone dierenboek Een aap op de wc is van al die titels die dit voorjaar uitkomen wel de verrassendste en indrukwekkendste.’

Pjotr van Lenteren, de Volkskrant

‘Heel Nederland moet aan dit geweldige boek.’

Anthoni Fierloos, Het Paard van Troje Goes

‘Exotische dieren onder de stoomwals van de menselijke geschiedenis, in prachtige verhalen en prenten. Was ik maar tien geweest toen ik dit boek voor ’t eerst in handen kreeg!’

Erik van Muiswinkel

‘Prachtig geschiedenisboek voor kinderen (en volwassenen).’

Jann Ruyters, Trouw

‘Indrukwekkende waargebeurde verhalen met prachtige illustraties!’

Gerda Aukes, Boekhandel Den Boer Baarn

- Schitterend lees- en kijkboek met een hoofdrol voor dieren
- Joukje Akveld won met ABC Dragt een Vlag & Wimpel
- Exclusieve wc-deurhanger beschikbaar!
- Gratis lesbrief via [www.hooglandvanklaveren.nl](http://www.hooglandvanklaveren.nl)

EAN 978 90 8967 177 6

Prijs € 14,90

128 bladzijden

Gebonden

Formaat 19 x 24,7 cm



**Bonny Becker | Illustraties: Kady MacDonald Denton**

Bezoek voor Beer

Beer houdt absoluut niet van bezoek. Hij heeft zelfs een bordje op zijn deur: GEEN BEZOEK. Dus als er op een goede dag een muis aanklopt, stuurt Beer hem onverbidde-lijk weg. Maar wanneer Beer een schaalje uit de kast wil pak-ken ... zit daar een muis! Klein en grijs en met heldere oogjes.

9789089670489 | 56 bladzijden | € 14,50



**Bonny Becker | Illustraties: Kady MacDonald Denton**

Beer is ziek

Beer is vreselijk verkouden. Sterker nog: Beer weet tamelijk zeker dat niemand ooit zo ziek is geweest als hij. Dus wanneer Muis bij hem langskomt om hem wat op te beuren, weet Beer het zeker: zijn kleine vriend snapt werkelijk niet hoe erg hij eraan toe is. Is er iets wat Beer beter kan maken?

9789089671233 | 32 bladzijden | € 14,50 | Herdruk 2015



**Bonny Becker | Illustraties: Kady MacDonald Denton**

Een boek voor Beer

Beer was nog nooit naar de bibliotheek geweest. Hij had thuis zeven prachtige boeken: drie over koningen en koninginnen, drie over bijen, en een over augurken. Beer was er tamelijk zeker van dat hij alle boeken had die hij ooit zou willen lezen. Maar hij heeft zijn vriend-je Muis beloofd om mee naar de bibliotheek te gaan.

9789089671554 | 40 bladzijden | € 14,50



**Bonny Becker | Illustraties: Kady MacDonald Denton**

Bedtijd voor Beer

Als Beer gaat slapen, moet het helemaal stil zijn in huis. Dus wanneer zijn vriend Muis, die het erg moeilijk vindt om stil te zijn, komt logeren, dan weet je het wel: het wordt een onrustige nacht voor Beer!

9789089670892 | 48 bladzijden | € 14,50



**Bonny Becker | Illustraties: Kady MacDonald Denton**

Beer is jarig

Beer houdt NIET van verjaardagen. Hij vindt feestjes, ballonnen, wenskaarten en cadeautjes maar niks. Het liefst zou hij op z'n verjaardag alleen zijn, en het huis schoonmaken of zoiets. Maar zijn vriendje Muis denkt daar anders over ...

9789089671431 | 46 bladzijden | € 14,50



**Bonny Becker | Illustraties: Kady MacDonald Denton**

Bear syn jierdei

Beer hâldt NET fan jierdeis. Hy fynt feestjes, ballonnen, wenskaarten en presintsjes mar neat. It leafst soe er op syn jierdei allinnich wêze, en it hús himmelje of sokssawat.

Mar syn freontsje Mús tinkt dêr oars oer ...

9789089671486 | 46 bladzijden | € 14,50



FRIESE EDITIE



**Martin Baltscheit**

Het verhaal van de leeuw die niet kon schrijven

Er was eens een leeuw die niet kon schrijven, maar dat stoorde hem niet. De leeuw kon immers brullen als de beste en zijn tanden laten zien. En meer hoefde hij niet. Tot hij op een dag een mooie leeuwint ontmoet ...

9789089670458 | 40 bladzijden | € 12,75



**Christian Björk | Illustraties: Eva Eriksson**

Ridders en draken

Arthur, Parsival, Tristan, Siegfried – ridders zijn fascinerende personages uit oude verhalen. Voor jonge kinderen is er nu een verzameling van zeven onweerstaanbare riddersverhalen van Christina Björk, over evenzovele ridders. En over zeven draken natuurlijk!

9789089671608 | 40 bladzijden | € 13,75



**Nadine Brun-Cosme | Illustraties: Olivier Tallec**

Grote Wolf en Kleine Wolf

Grote Wolf woont alleen onder zijn boom, boven op een heuvel. Zo is het altijd geweest. Op een dag verschijnt Kleine Wolf. Nu zijn er twee wolven onder de boom. Voor Grote Wolf is het accepteren van een andere wolf, ook al is die maar klein, nog niet zo eenvoudig ...

Met vlag en wimpel 2010

9789089670434 | 40 bladzijden | € 12,75





**Daniil Charms e.a. | Illustraties: Erik Bindervoet**

Tijger op straat

In Rusland was schrijven voor kinderen nooit iets kinderachtigs. De grootste schrijvers en dichters, van Poesjkin tot Majakovski, schreven voor kinderen. Dit boek bevat een selectie van de beste Russische kindergedichten uit de periode 1923 tot 1941.

Met vlag en wimpel 2010

9789076347882 | 96 bladzijden | € 17,50



**Irène Cohen-Janca | Illustraties: Maurizio A.C. Quarello**  
Anne's Tree

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zat Anne Frank gedurende twee jaar ondergedoken. Door het dakraam zag zij een monumentale paardenkastanje waarover zij meerdere malen in haar beroemde dagboek schrijft. In dit verhaal kijkt de kastanjeboom terug op zijn leven en herinnert zich met name het meisje achter het dakraam.

9789089671165 | 36 bladzijden | € 13,75



**Sharon Creech**

Haat die kat

Het geweldige vervolg op het succesvolle Hou van die hond (Zilveren Griffel 2007), waarin de aanvankelijk onverschillige Jack met behulp van zijn juf de schoonheid van poëzie ontdekt, en zich uiteindelijk zelf ontpopt tot een dichter in de dop.

Met vlag en wimpel 2010

9789089670229 | 128 bladzijden | € 14,50



**Matze Doebele**

Julius

Julius is een raaf. Hij woont met zijn familie boven op een schoorsteen. Julius zou eigenlijk best gelukkig kunnen zijn, alleen heeft hij een probleempje met zijn vleugels. Julius' vleugels zijn namelijk veel korter dan de vleugels van andere ravenkinderen. En raven hebben grote vleugels nodig om te kunnen vliegen ...

9789089670748 | 36 bladzijden | € 12,75



**Stian Hole**

Garmanns zomer

Het is de laatste dag van Garmanns zomervakantie, morgen gaat hij naar school. Maar is hij er wel klaar voor? De tweeling van de burens kan al lezen en 'rabarber' spelen. Bovendien hebben Hanne en Johanne allebei al vier tanden eruit, en bij Garmann zit nog niet één melktand los.

9789089670755 | 44 bladzijden | € 14,50



**Stian Hole**

Garmanns straat

'Je durft het niet!' fluistert Roy tegen Garmann. Roy stopt een lucifer in zijn hand. Garmann is bang. Hij doet zijn ogen dicht. 'Alleen wie heel erg bang is, kan moedig zijn,' heeft pappa tegen Garmann gezegd. Maar wie kan er nu moedig zijn als Roy de ingang van het hek verspert?

Zilveren Griffel 2014

9789089671349 | 44 bladzijden | € 14,50



**Heinz Janisch | Illustraties: Wolf Erlbruch**

De koning en de zee

'Ik zou willen dat ik een deken had', zei de koning. 'En wel meteen! Nu! En het moet een mooie deken zijn!' Toen begon het te sneeuwen. De sneeuw viel in dichte, zachte vlokken. 'Hier heb je je deken', zei de hemel en legde een glinstering over het land. 'Dank je wel', zei de koning verbaasd.

9789089670359 | 48 bladzijden | € 12,50



**Harm de Jonge**

Josja Pruis

Homme Prins woont met zijn moeder in een klein visersplaatsje. Op een dag komt er een eigenaardige jongen bij Homme in de klas: Josja Pruis. Hij beweert een Siamese tweeling te zijn: zijn lichaam, en in het bijzonder zijn hoofd, deelt hij met zijn broer Kai.

Woutertje Pieterse Prijs 2007, Met vlag en wimpel 2007

9789089671646 | 136 bladzijden | € 14,50



**Harm de Jonge**

De geur van roestig ijzer

Joeri's ouders zijn gescheiden en hij mist zijn vader, die nu in Zweden woont, eigenlijk elke dag. De vader van zijn buurmeisje Nesrin heeft een autosloperij, in haar vrije tijd crost ze het liefst rond in oude sloopauto's. De moeder van Nesrin is overleden. Nesrin droomt ervan naar de vallei in Turkije te reizen om haar graf te bezoeken.

9789089671639 | 96 bladzijden | € 10,00





**Harm de Jonge | Illustraties: Martijn van der Linden**

Jonas en de visjes van Kees Poon

Jonas zit voor het raam en kijkt naar buiten. Hij verveelt zich. Als er niks gebeurt, denkt Jonas, dan moet ik zelf maar verzinnen dat er iets gebeurt. Hij zet zijn zonnebril op en plotseling lijkt de wereld er heel anders uit te zien.

Met vlag en wimpel 2014  
9789089671356 | 80 bladzijden | € 14,95



**Sjoerd Kuyper**

Josje

'Als een groot schip kwam de zwaan de kleine haven binnen. Op haar rug zat een baby. Het was een lief gezicht, dat kindje op dat schip van witte veren. Het kind had zijn armpjes om de hals geslagen en zat warm tussen de grote vleugels.' Zo begint het ontroerende sprookje van de hand van meestertverteller Sjoerd Kuyper.

9789089670182 | 96 bladzijden | € 14,50



**Claudia Lagermann | Illustraties: Hanneke Siemensma**

Snip

Snip is een hele gewone vogel. Nou ja, helemaal gewoon is Snip nu ook weer niet: Snip durft niet te vliegen. Dus als zijn vriendjes in de herfst naar het warme zuiden gaan, blijft Snip alleen achter. Wanneer de dieren in het bos hulp nodig hebben, is Snip altijd in de buurt. En uiteindelijk overwint Snip natuurlijk zijn grootste angst ...

9789089671264 | € 13,50 | 40 bladzijden



**James Joyce | Illustraties: Wolf Erlbruch**

De katten van Kopenhagen

Gedurende zijn leven schreef James Joyce slechts twee verhalen voor jonge kinderen, beide in briefvorm gestuurd aan zijn enige kleinkind Stephen. Het laatste van die twee is getiteld The Cats of Copenhagen. Met de tekeningen van Wolf Erlbruch wordt het een absurdistisch, licht-anarchistisch prentenboek.

9789089671394 | 40 bladzijden | € 13,50 | Herdruk 2015



**Sjoerd Kuyper | Illustraties: Jan Jutte**

Het eiland Klaasje

Klaasje is zó sloom ... Hij woont al zeven jaar in de buik van zijn moeder. Hij wil er niet uit! Maar nu groeit er in die buik ook nog een zusje. Zij wil wél naar buiten. Maar ze kan er niet langs. Ze duwt en ze duwt ... Zo wordt Klaasje geboren.

9789089671257 | 40 bladzijden | € 13,50



**Sjoerd Kuyper | Illustraties: Harmen van Straaten**

De vrienden van Sinterklaas

Broes is ontroostbaar als hij hoort dat zijn vader het te druk heeft om mee te gaan naar de intocht van Sinterklaas. Tot zijn grote zus Lotte hem vertelt over de Pietenschool, de vrienden van Sinterklaas, en dat hun papa ... Broes gaat toch mee en als de stoomboot de haven binnenvaart, kan hij zijn ogen niet geloven.

9789089671707 | 32 bladzijden | € 13,50



**Miriam Koch**

Fiete Anders

Fiete is anders. Fiete is een rood-wit gestreept schaap en wordt door de andere schapen een beetje genegeerd. En dat terwijl een schaap toch een kuddedier is. Fiete besluit dus op reis te gaan. Hij bewandelt een weg van eenzaamheid en verlangen. Uiteindelijk belandt hij op een plaats waar hij wordt geaccepteerd.

9789089670083 | 40 bladzijden | € 14,95 | Herdruk 2015



**Sjoerd Kuyper | Illustraties: Geert Gratama**

De grote avonturen van Kleine Mol

Kleine Mol leidt al vijf minuten een zorgeloos leventje, wanneer hij plotseling wordt opgepakt door een enorme adelaar. Die brengt hem naar zijn nest hoog op de berg, als hapje voor zijn pasgeboren zoon Arie. Maar Arie vindt het eigenlijk een beetje zielig en wil het molletje niet opeten.

9789089670403 | 96 bladzijden | € 11,50



**Frans Lasès | Illustraties: Sylvia Weve**

Fransje

'Kleine Frans loopt hand in hand, met zijn mama langs het strand. 't Is vandaag zó'n warme dag, dat hij fijn naar Zandvoort mag.' In dit boek gaat Fransje een dagje met zijn moeder naar het strand, krijgt hij een teddybeer op theebezoek en droomt ervan balletdanseres te worden.

9789089670601 | 40 bladzijden | € 12,90





**Astrid Lindgren | Illustraties: Marit Törnqvist**

*De rode vogel*

Mattias en Anna zijn twee weeskinderen die wonen bij een boer in het grauwe Mira. Ze kijken uit naar de winter, want in de winter mogen ze naar school. De school blijkt maar een schrale troost te zijn. Op een dag, als ze door de sneeuw naar school lopen, zien zij een rode vogel. De vogel brengt de weeskinderen naar een bijzondere plek.

9789089671271 | 40 bladzijden | € 13,50



**Astrid Lindgren | Illustraties: Marit Törnqvist**

*In Schemerland*

Thomas ligt al heel erg lang in bed, hij kan waarschijnlijk nooit meer lopen. Maar iedere avond als het begint te schemeren, tikt er een klein mannetje tegen het raam. Hij neemt Thomas mee naar Schemerland. Dat is een heel bijzonder land, waar Thomas zelf een bus mag rijden, een tram besturen, en zelfs vliegen.

9789089671424 | 40 bladzijden | € 13,50



**Astrid Lindgren | Illustraties: Marit Törnqvist**

*Verjaardagskalender*

Pippi Langkous, Emil van de Hazelhoeve, Karlsson van het dak, Ronja de Roversdochter; iedere maand een illustratie uit de wereld van Astrid Lindgren. Marit Törnqvist, Astrid Lindgren-illustrator bij uitstek, weet deze wereld als geen ander tot leven te brengen.

9789089671660 | € 12,50



**Sebastian Meschenmoser**

*Leren vliegen*

Op straat wordt een verwaarloosde pinguïn gevonden. Deze beweert bij hoog en bij laag dat hij gevlogen heeft. Uit medelijden neemt de verteller hem mee naar huis. Het tweetal doet allerlei absurdistische vlieg pogingen, helaas zonder resultaat. Maar in plaats van op te geven, proberen ze het nog één keer ...

9789089670564 | 52 bladzijden | € 11,50



**Sebastian Meschenmoser**

*Mijnheer Eekhoorn en de eerste sneeuw*

Mijnheer Eekhoorn wil dit jaar niet aan zijn winterslaap beginnen voordat hij de eerste sneeuwvlokjes heeft gezien. Op onnavolgbare wijze laat Sebastian Meschenmoser zien wat Eekhoorn en zijn vriendjes beleven voor zij de eerste sneeuwvlokken vinden.

Zilveren Penseel 2008

9789076347929 | 58 bladzijden | € 13,50



**Sebastian Meschenmoser**

*Mijnheer Eekhoorn en de maan*

Op een morgen wordt Mijnheer Eekhoorn wakker als hij merkt dat de maan op zijn dak gevallen is. Mijnheer Eekhoorn maakt zich grote zorgen en probeert van alles om het ongewenste voorwerp kwijt te raken. Als dit uiteindelijk – lichtelijk gehavend – weer aan de hemel staat, moet Mijnheer Eekhoorn toegeven: eind goed, al goed.

9789089670014 | 48 bladzijden | € 13,50



**Sebastian Meschenmoser**

*Mijnheer Eekhoorn en de bezoeker van de blauwe planeet*

Wanneer de beer op een ochtend wakker wordt, zit er een onbekend wezentje op zijn kop. Het is volstrekt niet bang! De beer voelt zich daar dan ook zeer ongemakkelijk bij. Tevergeefs probeert hij het vreemde schepseltje af te schudden. Steeds sterker raakt hij ervan overtuigd dat het hier bezoek van een andere planeet betreft.

9789089670984 | 58 bladzijden | € 13,75



**Sebastian Meschenmoser**

*Drie wensen voor Mopsman*

Het is een slechte dag voor Mopsman: hij heeft zich verslapen, de muesli is op en er is geen koffie meer in huis. Bovendien regent het buiten en is zijn ochtendkrant doorweekt. Fijn, dat er juist op dat moment een fee verschijnt. Maar jammer genoeg heeft zij geen flauw benul wat Mopsmans wensen zijn ...

9789089670304 | 48 bladzijden | € 9,90



**Sanne Parlevliet**

*Pitstop*

Sinds Arnolds vader vertrokken is, komt zijn moeder niet meer uit bed. Dan komt Sjon langs. Sjon is postbode. Aan zijn fiets wappert een spandoek: SCHRIJF MEER BRIEVEN! Want e-mail kun je niet onder je kussen leggen. Steeds vaker maakt Sjon een pitstop bij Arnold, ook als hij geen post voor hem heeft.

9789089671530 | 160 bladzijden | € 14,50





**Daan Remmerts de Vries**

Blote beer

Het is een mooie dag en Lotje en haar beer gaan zwemen. Beer is heel verbaasd wanneer Lotje haar kleren uittrekt. Maar gelukkig – en dat weet bijna niemand – hebben beren ritsen in hun vacht en zo kunnen ze samen zwemmen. Als Lotje en haar beer weer besluiten op te stappen, is de vacht van beer verdwenen.

9789089671325 | 40 bladzijden | € 13,50



**Daan Remmerts de Vries**

De kerstnacht van Zippy en Slos

Op kerstavond krijgen Zippy en Slos ruzie. Slos loopt boos het bos in. Maar Zippy gaat hem zoeken, want hij weet dat Slos altijd verdwaalt. Er duikt een rendier op. Er gebeuren rare dingen boven de toppen van de bomen. Het wordt een kerstnacht die ze nooit meer zullen vergeten.

9789089671455 | 64 bladzijden | € 4,95



**Aart Staartjes**

De drie helden van Uitdam

Wanneer drie kinderen een tas met geld vinden besluiten zij niet naar de politie te gaan, maar het geld te verstoppen. De eigenaars van het geld blijken beruchte criminelen te zijn die op de plaatselijke camping zijn neergestreken. Zij beginnen een verwoede zoektocht naar het geld.

9789089670960 | 128 bladzijden | € 14,50



**Aart Staartjes | Illustraties: Kees de Boer**

Grote Hannes is al zeven

Hannes woont in een straat met allemaal deftige huizen. Alleen het piepkleine huisje van Hannes en zijn ouders kun je niet echt deftig noemen. Hannes en zijn ouders zijn arm. Als hij bij Martine gaat spelen, moet hij dan ook eerst van zijn moeder onder de douche en schone kleren aan. Bij Martine thuis ruikt het naar viooltjes.

9789089670793 | 96 bladzijden | € 15,90



**Pernilla Stalfelt**

Het boek van de dood

Het boek van de dood belicht op lichtvoetige wijze voor kinderen de verschillende kanten het toch zware begrip dood. Over oud worden, slapen of dood zijn, over hoe God eruitziet, reïncarnatie, doodgaan op jonge leeftijd, waarom mensen en dieren doodgaan, spoken, vampiers, verdrietig zijn en begravenissen.

9789076347066 | 32 bladzijden | € 10,25 | Herdruk 2015



**Pernilla Stalfelt**

Het boek van de liefde

In dit boek komen alle facetten van de liefde aan bod. Van de liefde tussen mensen tot het houden van aardbeientaart, je hond of je motor. Het gevoel dat verliefdheid veroorzaakt, bijvoorbeeld vlinders, bubbels of water in je buik. Hoe worden kinderen gemaakt, hoe maak je een liefdesdrank en hoe schrijf je een liefdesbrief?

9789076347165 | 32 bladzijden | € 10,75



**Pernilla Stalfelt**

Het poepboek

'Koningen, boeven in het gevang, ze doen het kort, ze doen het lang. En zelfs die keurige tante Marjol, draait soms een fraaie drol. Voor zaadjes is het reuze gezond. Die eten hun buikje rond en gaan groeien en bloeien, met heel veel dank aan de koeien.' Kortom: het leven kan niet zonder poep.

9789076347073 | 32 bladzijden | € 9,90



**Pernilla Stalfelt**

Geweldboek

Wat is geweld? Waarom gebruiken mensen geweld? Mag je je broertje of zusje slaan? Wat haar boeken zo bijzonder maakt is dat zij ook moeilijke onderwerpen zowel serieus als humoristisch behandelt, waarbij met name de unieke wisselwerking tussen tekst en illustratie aanspreekt.

9789076347691 | 32 bladzijden | € 11,75



**Pernilla Stalfelt**

Het boek van het leven

Het leven kan groots zijn of heel klein, lang of soms veel te kort, saai, vrolijk of ontzettend verdrietig. Daarover gaat Het boek van het leven. En over geboren worden en sterven, en eigenlijk alles wat daartussen gebeurt. Over het verstrijken van de tijd en over wat je allemaal kunt doen in je leven,

9789089670762 | 32 bladzijden | € 11,50





**Sjoerd Kuiper | Illustraties: Martijn van der Linden**  
Mama Lief Alsjeblieft

Vorig jaar verscheen het boek Mama Lief Alsjeblieft, een ode aan alle lieve en bijzondere mama's van Nederland. In 11 gedichtjes zetten Margje en Sjoerd Kuiper evenzoveel prachtigeenschappen van moeders op een rij. De gedichten werden kleurrijk geïllustreerd door Martijn van der Linden.

9789089671523 | 28 bladzijden | € 12,50



**Andy Stanton | Illustraties: David Tazzyman**

Meneer Gum en de peperkoeken biljonair

Meneer Gum is terug in zijn tweede hilarische boek, en hij is slechter dan ooit! Maak kennis met een peperkoekenmannetje dat elektrische spieren heeft en luistert naar de naam Alan Taylor. En al je favoriete personages zijn er natuurlijk ook weer: het kleine meisje Polly, de vieze slager Billie Willie de Derde, en de wijze Vrijdag O'Livier.

9789089670250 | 182 bladzijden | € 14,50



**Andy Stanton | Illustraties: David Tazzyman**

Meneer Gum en de gnomes

Meneer Gum en zijn kompaan Billie Willie de Derde zijn weer allerlei slechts van plan. Ze kneden en smeden hun vuile plannetjes ditmaal boven op de Gnomenberg. Zouden de wijze Vrijdag O'Livier en het kleine meisje Polly in staat zijn de Drie Onmogelijke Uitdagingen van de Gnomenberg te trotseren?

9789089670625 | 198 bladzijden | € 13,75



**Andy Stanton | Illustraties: David Tazzyman**

Meneer Gum en de superkrachtkristallen

Het is donker en onstuimig buiten. Ga maar lekker allemaal bij het knapperende haardvuur zitten, want het is tijd dat er vreemde verhalen worden gesponnen. Zoals het verhaal van Polly en die oude, krakkemikkige molen die bij de Braaxsele Beek staat. Wat voor akelige plannetjes broedt meneer Gum dit keer uit?

9789089670786 | 216 bladzijden | € 13,75



**Andy Stanton | Illustraties: David Tazzyman**

Meneer Gum en de dansende beer

Meneer Gum beleeft alweer zijn vijfde waanzinnige, dolkomische avontuur. Hou je van beren die Bruynzeel heten? Tuurlijk doe je dat. Hou je van grote zeilboten met getikte kapiteins, en van woorden als 'wab!' 'tungels' en 'kelp'? Tuurlijk doe je dat! En raad 'ns, kleine roombotermazzelaar? Dat zit allemaal in dit boek!

9789089671240 | 256 bladzijden | € 13,75



**Andreas Steinhöfel | Illustraties: Kerstin Meyer**

Midden in de Winternacht

Een week voor Kerstmis valt een ongewone bezoeker letterlijk het huis van Max binnen. Deze eland vertelt dat hij tijdens een proefvlucht met de Kerstman uit de bocht is gevlogen. Eigenlijk gelooft Max niet in de Kerstman, maar als er een oude man aanbelt die zegt op zoek te zijn naar zijn eland, begint hij toch te twijfelen ...

9789089671400 | 94 bladzijden | € 12,50



**Judith Nab**

Mijn huis, de rest van de wereld en daarbuiten.

In dit boek stellen kinderen grote (filosofische) vragen waarop wetenschappers, maar ook de kinderen zelf, de antwoorden proberen te vinden.

Een kleurrijk en inspirerend werk over het begin van ons bestaan, over het reizen naar de binnenkant van de aarde en naar het universum.

9789089671684 | 112 bladzijden | € 24,95



**Jounke Akveld**

Tekenaars – kinderboekenillustratoren geportretteerd

Negentien Nederlandse tekenaars vertellen over hun werk: over techniek en beeldtaal, over verwantschap en drijfveren, over ambitie en kunstenaarschap. Een monument voor een halve eeuw Nederlandse illustratiekunst.

9789089670939 | 232 bladzijden | € 17,50



**Jounke Akveld**

Sieb - van toen, tot hier, en nu verder

Voor tekenaar en theaterontwerper Sieb Posthuma begon tekenen met kijken. In dit boek vertelt hij over zijn leven en inspiratiebronnen. Dit rijk geïllustreerde naslagwerk verscheen in september 2013. In augustus 2014 overleed Sieb.

9789089671387 | 194 bladzijden | € 24,90



Uitgeverij Hoogland & Van Klaveren

Korenmarkt 8 | 1621 BG | Hoorn

Telefoon: 0229 277502

[uitgeverij@hooglandvanklaveren.nl](mailto:uitgeverij@hooglandvanklaveren.nl)

[www.hooglandvanklaveren.nl](http://www.hooglandvanklaveren.nl)

Vertegenwoordiging

Sandra Bouhuis

Telefoon: 06 37026469

[s.bouhuis@hooglandvanklaveren.nl](mailto:s.bouhuis@hooglandvanklaveren.nl)

Vertegenwoordiging België

Uitgeverij C. de Vries-Brouwers

Haantjeslei 80 | 2018 Antwerpen

Telefoon: +(32) 03 237 41 80

[dvbkantoor@skynet.be](mailto:dvbkantoor@skynet.be)

Rechten Buitenland / Foreign Rights

Liesbeth ten Houten

[l.tenhouten@hooglandvanklaveren.nl](mailto:l.tenhouten@hooglandvanklaveren.nl)

