

# *Kinderboeken*

Voorjaar 2011



Uitgeverij Hoogland & Van Klaveren

STIAN HOLE

# Garmanns Zomer

Dit zeer bijzondere prentenboek laat zien dat het goed is over je angsten te praten. Maar je kunt die angst niet wegpraten. En zo blijft Garmann zich weliswaar onprettig voelen wanneer hij aan zijn eerste schooldag denkt, maar hij weet ook dat deze angst bij het leven hoort.

(Uit het juryrapport van de Deutsche Jugendliteraturpreis 2010)

Het is Garmanns laatste zomer voor hij naar school gaat. Maar is hij er wel klaar voor? Als hij zichzelf vergelijkt met de tweeling van de buren, wordt Garmann bang: zij zijn al aan het wisselen, kunnen moeilijke woorden als 'rabarber' schrijven en ook goed fietsen en duiken. Bij Garmann zit nog niet één melktand los. Hij voelt zich onzeker als hij aan de eerste schooldag denkt.



Voor de verhalen over Garmann ontving Stian Hole:

**DE BRAGE PRIZE** in eigen land (2006 en 2010)

**DE KINDERBOEKENPRIJS** van het Noorse Ministerie van Cultuur (2007)

**DE BOLOGNA RAGAZZI AWARD** als eerste Noorse schrijver (2007)

**DE DEUTSCHE JUGENDLITERATURPREIS** (2010)

EAN 978 90 8967 075 5 | € 14,50 | 44 bladzijden | NUR 280 | Gebonden | Formaat 21,5 x 28 cm

Vertaling Femke Blekkingh-Muller | Verschijnt februari 2011



MATZE DOEBELE

# Julius

Julius is een raaf. Hij woont met zijn familie in een groot nest, boven op een schoorsteen. Julius zou eigenlijk best gelukkig kunnen zijn, alleen heeft hij een probleempje met zijn vleugels. Julius' vleugels zijn namelijk veel korter dan de vleugels van andere ravenkinderen. En raven hebben grote vleugels nodig om te kunnen vliegen ...



Matze Doebele werd geboren in 1975 in Zell im Wiesental. Hij studeerde Beeldende Kunst en Illustratie in Hamburg, de stad waar hij momenteel ook woont en werkt. Zijn werk werd tentoongesteld in Duitsland, Italië, Japan en Korea. Voor Julius werd hij onderscheiden met de Koreaanse CJ Picture Book Award.

EAN 978 90 8967 074 8 | € 14,50 | 42 bladzijden | NUR 280 | Gebonden  
Vertaling Berd Ruttenberg | Verschijnt april 2011





Televisiemaker Aart Staartjes is bekend van kinderprogramma's als Sesamstraat en Het Klokhuis. Als initiator van De Stratemakeropzeeshow en J.J. de Bom voorheen De Kindervriend stond hij aan de wieg van de moderne Nederlandse kindertelevisie.

Met Hannes, een goedaardig, zevenjarig jongetje met een onbezoldigde blik op de wereld om hem heen, scheidt hij een onvergetelijk personage.

AART STAARTJES

## Grote Hannes is al zeven

Hannes woont in een straat met allemaal deftige huizen. Alleen het piepkleine huisje van Hannes en zijn ouders kun je niet echt deftig noemen. Hannes en zijn ouders zijn arm.

Maar bij Hannes thuis ruikt het wel gezellig naar gehaktballen en gebakken uitjes. Als Hannes bij zijn klasgenootje Martine gaat spelen, moet hij dan ook eerst van zijn moeder onder de douche en schone kleren aan. Bij Martine thuis ruikt het niet naar gehaktballen en gebakken uitjes, daar ruikt het naar viooltjes, vooral op de wc. Wat raar, denkt Hannes, bij ons thuis ruikt de wc gewoon naar wc ...





Deel 1

### Meneer Gum en de Peperkoeken Biljonair

Meneer Gum slaat weer toe zijn tweede hilarische boek, en hij is slechter dan ooit! Maar gelukkig gaat dit boek niet alleen over hem. Maak kennis met het peperkoekmanneltje dat elektrische spieren heeft en stinkend rijk is. Je snapt het al: meneer Gum gaat achter dat geld aan. Dit boek zal je doen huilen van het lachen!

### Je bent een Slecht Mens, Meneer Gum!

Meneer Gum is echt een heel vervelende oude man. Hij is het toppunt van knorrigheid. Maar dit boek gaat niet alleen over hem. Het gaat ook over een meisje dat Polly heet, en over een kwaadaardige slager, over helden en snoepjes enzo, en over een hond die voor vreselijk, verschrikkelijk onheil moet worden behoed ...



Deel 2

### Meneer Gum en de Kobolden

Alle haaien op een graatje! Die ouwe schurk en zijn afstotelijke kompaan Billie Willie de Derde zijn weer allerlei slechts van plan. Ze kneden en smeden hun vuile plannetjes ditmaal boven op de Koboldenberg. Zouden de wijze Vrijdag O'Livier en het kleine meisje Polly in staat zijn de Drie Onmogelijke Uitdagingen van de Koboldenberg te trotseren?



Deel 3

## ANDY STANTON & DAVID TAZZYSMAN Meneer Gum en de Krachtkristallen

Bribbel Brubbelgat! Meneer Gum is terug, hij sluipt en gliuift in 't rond en doet weer heel vervelend en een tikje snievend. Dit vierde boek bevat een bizar verhaal, dat zo vreemd is, dat zelfs Ouwe Oma er niks van snapt.

Het is het verhaal over Polly en die oude krakkemikkige windmolen die langs de rivier in Braaxsel-Binnen staat. Wat is toch het akelige geheim dat de windmolen in zich verbergt? En wie is die Nicolaas Knipperkaas? En wat betekent: 'Vorsicht! Es gibt eine kleine Eule hinter dir!' eigenlijk?

Er zit ook een epische achtervolgingsscène in het boek, beter dan alles wat je ooit in de bioscoop hebt gezien (behalve als het een achtervolgingsscène is uit de film 'Meneer Gum en de Krachtkristallen').



Vierde deel in de  
Meneer Gum-serie!

EAN 978 90 8967 078 6 | € 13,75 | 212 bladzijden | NUR 280 | Gebonden | Formaat 15 x 20 cm  
Vertaling Robbert-Jan Henkes | Verschijnt mei 2011



# MARIT TÖRNQVIST

posters naar de verhalen van  
Astrid Lindgren



PIPPY LANGKOUS  
DE GEBROEDERS LEEUWENHART  
NIELS UKKEPUK  
MADIEKE VAN HET RODE HUIS  
KARLSSON VAN HET DAK

Afmetingen 50 x 70 cm | Verkoopprijs per stuk: € 4,95 | Minimale afname 6 stuks  
Alleen rechtstreeks via de uitgeverij te bestellen

## PERNILLA STALFELT

# Het boek van het leven

Het leven kan groots zijn of heel klein, lang of soms veel te kort, saai, vrolijk of ontzettend verdrietig. Het nieuwste boek van Pernilla Stalfelt gaat over het leven.

Over geboren worden en sterven, en eigenlijk alles wat daartussen gebeurt. Over het verstrijken van de tijd en over wat je allemaal kunt doen in je leven, zoals iemand opmeten met een liniaal, vlinders vangen en wachten voor een rood stoplicht.

Het boek van het leven bevat geen algemene waarheden, dooddoeners en kant-en-klare oplossingen, maar behandelt op eigenzinnige en vooral humoristische wijze de diverse facetten van 'het leven'.

Schrijven voor jonge kinderen over complexe begrippen als leven, dood of liefde is een kunst die maar weinigen beheersen. Pernilla Stalfelt verstaat die kunst. Zij weet via haar boeken als geen ander met jonge kinderen te communiceren.

Eerder verschenen van Pernilla Stalfelt:  
Het poepboek (inmiddels 5e druk)  
Het boek van de dood  
Het geweldboek  
Het boek van de liefde

EAN 978 90 8967 076 2 | € 11,50 | 32 bladzijden | NUR 280 | Gebonden | Formaat 17,5 x 23,5 cm

Vertaling Cora Polet | Verschijnt februari 2011



Uitgeverij Hoogland & Van Klaveren  
Achterom 24 1621 KV Hoorn  
Telefoon 0229-277502 Fax 0229-274366  
[uitgeverij@hooglandvanklaveren.nl](mailto:uitgeverij@hooglandvanklaveren.nl)  
[www.hooglandvanklaveren.nl](http://www.hooglandvanklaveren.nl)

Vertegenwoordiging België  
Uitgeverij C. de Vries-Brouwers  
Haantjeslei 80 2018 Antwerpen  
Telefoon: +(32) 03 237 41 80  
[devries@village.uunet.be](mailto:devries@village.uunet.be)